

gyldigt forbudt, men samtidig faldt der ro over gemytterne, så Randi kunne flytte tilbage til Hyrum.

Hans Peter udvidede sin ejendom, han besad flere tillidsposter, og Randi velsignede ham med flere børn. Hans Peter manglede ikke noget – men derfor købte han alligevel altid sine overalls for store, så der var noget at lappe med.

På mission til Danmark

I 1893 blev Hans Peter kaldet til at tage på mission tilbage til sit gamle land. I maj måned ankom han til Danmark, og som noget af det første opsøgte han sin familie på Fyn. Han tog til hjemmet i Egense, men kunne ikke kende det igen, alt så småt ud, og han følte sig helt fortabt. Han fandt dogsine forældreshus, og hans stedmor var hjemme. Hun gentog igen og igen: »Er det Hans Peter?« – »Er det Hans Peter.« Men nej, hun troede ham ikke, hun ville altid kunne genkende Hans Peter. Så måtte Hans Peter fortælle om, da han var dreng, og til sidst måtte hun tro ham. Hans far var i mellemtiden død.

Hans Peter besøgte sin søster, Karen Marie, på Uggerslev Mark. Hun arbejdede i marken og kunne heller ikke kende ham, da han kom, og ville dårligt nok tro, han var hendes bror, men de kom da hjem og snakkede hele eftermiddagen. Karen Marie beklagede, hvor forfærdeligt kvinderne i Utah blev behandlet, men en af de tilstedeværende svarede: »De har det meget bedre end dig«. Karen Maries mand var nemlig fortrukken, og hun havde en stor familie at sørge for.

Hans Peter fik travlt med at besøge gamle bekendte i Egense og i Otterup, inden han meldte sig hos mormonerne i Odense. Han blev udpeget til at arbejde omkring Horsens.

Hans Peters dagbog fra hans mission er fyldig og udtørlig. Flere gange kom han på besøg på Nordfyn. For det meste oplevede han et hjerteligt gensyn og fik sig en god snak, hvorunder han også fik lejlighed til at prædike lidt. Han fortæller, at han en enkelt gang blev yderst koldt modtaget. Da han besøgte Hans Nielsen i Norup for at hilse ham fra en bekendt i Zion, blev han ikke engang bedt om at sidde – sådan var det nogle steder, note-rede han.

Hjemme i Hyrum igen – at dele sol og vind lige mellem Bertha og Randi

Det havde været hårde tider for Hans Peters to familier i Hyrum, mens han var i Danmark. De havde måttet klare sig med lidt, så der var glæde, da Hans Peter kom tilbage sommeren 1895. Snart begyndte der dog at opstå gnidninger mellem ægtefællerne. Hans Peter tilbragte hele ugen sammen med Randi og weekenden hos Bertha, derfor hang hans søndagsstøjet hos Bertha. Nu bar Bertha søndagsstøjet ned til Randi. Hans Peter bar det tilbage, men da det for tredje gang endte hos Randi, blev det der.

Årsagen til bruddet, kan der kun gisnes om. Der var sikkert flere grunde. Hans Peter var lige kommet hjem fra mission